

ter Does

mededelingen

Kijk óók op: www.terdoes.nl

Voor nog meer informatie over onze school

Of volg ons op Twitter onder terDoes

Jaargang 27

Nummer: jubileum editie

10-7-2020

Redactie: Team ter Does

Kees Hagenaars neemt afscheid van ter Does (door Nicolette)



Meester Kees neemt na 43 jaar afscheid van zijn school, basisschool ter Does! Op vrijdag 17 juli zullen alle leerlingen en leerkrachten het afscheidsfeest van en voor meester Kees gaan vieren.



Dit hele schooljaar werd Kees op verschillende momenten door de teamleden in het zonnetje gezet. Hij ontving zeer regelmatig een zakje met puzzelstukjes, zoals hiernaast op de foto te zien is. Als hij straks met pensioen is, kan hij in ieder geval gaan puzzelen!

Laten we even teruggaan in de tijd:

Op 1 oktober **1977** is Kees als leerkracht begonnen op ter Does. Vanuit het Brabantse land trok hij naar het Westen om in Hoogmade op de lagere school als meester van de 3^{de} klas aan de slag te gaan. Enige tijd bewoonde hij een kamer vlak bij de school en een huis in het Pieter van Hemerenplantsoen. Later ging hij met zijn vrouw Mieke in Langeraar wonen.

Samen met een aantal jonge collega's zoals Nico, Maria en Bernadette, bleef Kees regelmatig tot laat in de avond op school. Een methode voor het vak wereldverkenning was er toen niet. Samen bedachten ze de mooiste projecten. Zoals het project 100 jaar onderwijs in Hoogmade.





We kunnen het ons nu bijna niet meer voorstellen, maar in Kees' eerste jaren in Hoogmade, waren er ook nog geen computers. De eerste computer, een Comodore 64, kwam **in de jaren 80** de school binnen. Deze computer stond in de aula en heel af en toe mocht er een leerling op.

Na een aantal jaren in de middenbouw te hebben gewerkt, werd Kees meester in de 6^{de} klas. Met veel plezier las hij in die periode zijn leerlingen historische en mythologische verhalen voor.

In de 6^{de} klas gingen de kinderen op SchoolVerlatersDagen. De kamplocatie in de Mortel werd een vaste stek voor vele SVD's die zouden volgen.



Het programma werd zo nu en dan aangepast, maar vaste onderdelen bleven. Vele ouders zullen zich ongetwijfeld nog de spannende nachtelijke spooktocht kunnen herinneren, of het spel Levend Stratego in de bossen. Paardrijden was ook altijd een onderdeel van de SVD en Kees deed dat zelf met veel plezier voor



In **1985** gingen alle basisscholen in Nederland over van klasindeling naar groepsindeling. Dat betekende dat de lagere school en de kleuterschool samen verder gingen als basisschool ter Does.

Om dit te vieren kregen alle kinderen van toenmalige minister Deetman van Onderwijs, een geel koffertje met informatie over de nieuwe basisschool. Kort na het uitdelen kwam in het nieuws dat de tassen giftig waren. De knalgele kleur bevatte een hoop cadmium. Resultaat: de koffertjes moesten worden ingeleverd.



In **1993** overleed geheel onverwacht de toenmalige directeur Jo van Ouwerkerk. Dat was een ingrijpende gebeurtenis voor de leerlingen en het team van ter Does. En een jaar later, in het najaar van **1994**, verongelukte collega Maria Pelt-Krol. Het was een verdrietige periode voor Kees en de andere collega's van ter Does. Inmiddels was de zoektocht naar een nieuwe directeur gestart. Na een zeer ingewikkelde sollicitatieprocedure, waarbij tot 2 x toe de beoogde kandidaat zich terugtrok, werd Kees uiteindelijk in **1995** als directeur benoemd van Basisschool ter Does.

Het takenpakket van Kees veranderde behoorlijk. Van leerkracht voor de klas, werd hij degene die de grote lijnen uit moest zetten en de vernieuwing in het onderwijs richting moest geven.

Het directe instructiemodel om de kwaliteit van de lessen te verbeteren werd al vroeg ingevoerd op ter Does.



Doordat we op school op zoek waren naar een manier om de betrokkenheid en motivatie van leerlingen te vergroten, kwam Kees in zijn zoektocht in contact met de principes van het Coöperatief Leren. Hij werd hier heel enthousiast van, nog steeds trouwens. Dit enthousiasme heeft hij over kunnen brengen op alle teamleden. Inmiddels staat het Coöperatief leren op ter Does als een huis.

Het schoolbestuur van de RK Basisschool ter Does werd opgeheven. Ter Does werd één van de scholen van Stichting Katholiek Onderwijs de Veenplas. Na een fusie in **2017** werd ter Does onderdeel van Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen.

Dat betekende dat Kees naast het reilen en zeilen van ter Does ook werkzaamheden voor de Veenplas/WIJ de Venen in zijn takenpakket kreeg.



Een zeer grote taak was recentelijk nog de bouw van de nieuwe school. In oktober **2017** ging na jaren vertraging de eerste paal de grond in en een klein jaar later, op zaterdag 15 september **2018**, werd de school met een daverende klap onder andere door Kees officieel geopend.



En zo komen aan bij het huidige schooljaar, 2019-2020:

Het laatste jaar van Kees op ter Does werd in alle opzichten een jaar om nooit te vergeten...

Het begon in de zomervakantie van 2019 met het nieuws over wat juf Angela is overkomen. Dat was voor iedereen een flinke schok.

Op 4 november was er een grote, verwoestende brand in de kerk.

De school moest op last van de brandweer ontruimd worden. Het was een zeer verdrietige dag voor iedereen in Hoogmade.



Gelukkig hebben we ook positieve dingen meegemaakt in het laatste jaar. Zo stond in januari en de eerste week van februari de school op zijn kop: Op verzoek van Kees was er een groot geschiedenis project. Het werd een zeer groot succes, het hele dorp liep uit en Kees was de hele dag het stralende middelpunt.



En toen was daar ineens de Coronacrisis. Alle scholen moesten de deuren sluiten en de kinderen en leerkrachten werkten vanuit huis. Zo iets hadden we nog nooit meegemaakt!

De grootse plannen voor het afscheid van Kees werden aardig in de war geschopt. Het officiële afscheid is inmiddels verplaatst naar vrijdag 2 oktober.

En de feestelijke afscheidsdag met de kinderen staat zoals u heeft kunnen lezen gepland voor 17 juli. Wat er allemaal gaat gebeuren, is natuurlijk nu nog een groot geheim.....

En dan.....dan begint Kees aan zijn welverdiende pensioen. Wij wensen Kees en zijn vrouw Mieke samen een hele fijne tijd toe.



Tijdens de laatste teamvergadering kreeg Kees eindelijk de doos van de puzzel. De laatste stukjes zal hij op vrijdag 17 juli uitgereikt krijgen tijdens zijn afscheidsfeest. Dan is de puzzel eindelijk compleet!

